

LEIPZIG TIJDENS DE DDR

*Een vijfdaagse verkenning
van de voormalige DDR
in Leipzig met Anja Fricke*



Leipzig staat bekend als de stad van de 'Friedliche Revolution', tegenwoordig ook het andere Berlijn genoemd. Deze reis heeft elke dag een thema gerelateerd aan de DDR: kunst, geschiedenis, voedsel of cultuur. Elke dag maakt u mee alsof de DDR nog bestond.

Dag 1, Bad Frankenhausen

Deze morgen vertrekken we vanuit Utrecht met de bus richting Leipzig. Deze eerste dag staat in het teken van de kunst. Onderweg bezoeken we het Bauernkriegspanorama, van de bekende DDR-kunstenaar Werner Tübke, in Bad Frankenhausen. In Leipzig bezichtigen we werken van de Leipziger Schule in het Bildermuseum.

's Avonds zal Anja Fricke u meer vertellen over de kunsten in de DDR en in een persoonlijk verhaal laat zij u kennis maken met het leven in de DDR.



Markt Gera

Dag 2, Leipzig

We bezoeken de toenmalige 'Staatssicherheitsdienst' Runde Ecke, dat op de beroemde maandagsdemonstraties in 1989 werd bezet door demonstranten.

's Middags bezichtigen we de Nikolaikirche, waar de Friedliche revolution begon en het nostalgiemuseum over het dagelijks leven.

In de avond zal Prof. Enrico Hochmuth u in een interview meer vertellen over zijn leven in Messestad Leipzig en over zijn vlucht uit de DDR.

Dag 3, Bezirkstad Gera

Cultuur is het thema voor deze derde dag. In de ochtend vertrekken wij naar de stad Gera. Gera was als 'Bezirksstad' (districts-hoofdstad) belangrijk voor het culturele aanbod in de regio. We krijgen een exclusieve rondleiding door het Kultur- und Kongresszentrum en we bezoeken de voormalige politieke gevangenis Gedenkstätte Amthordurchgang.



Nostalgie museum Leipzig

's Avonds is er een presentatie over boeken en films uit en over de DDR.

Dag 4, Trabant

De consument is deze keer het thema van de dag. Dit loopt uiteen van de dagelijkse behoeften als eten en drinken tot aan de koop van een Trabant.

Vandaag brengen we een bezoek aan de steden Freyburg-Unstrut, bekend om de wijnstreek, en Zwickau, waar het Trabant museum staat.

Dag 5, grensgebied

We bezoeken een ondergrondse bunker in Bad Dübén en op de terugweg rijden we via de voormalige grensovergang tussen Oost- en West Duitsland: Helmstedt-Mariënborn.

In de avond komen we weer aan in Utrecht.

Reisinformatie

Datum: 1 t/m 5 mei 2018

Vertrek: Utrecht P&R Westraven

Reisleider: Anja Fricke

Prijs: 2-pers.kamer € 990,- p.p.
1-pers.kamer € 1.090,- p.p.

Inclusief: In de reissom zijn alle kosten voor vervoer, overnachtingen, alle maaltijden, toegangen en gidsen inbegrepen.

Anja Fricke

Anja Fricke, afkomstig uit het voormalige Oost-Duitsland, is verbonden aan het DDR Museum in Monnickendam. Zij is cultuurwetenschapper, publiceert over de DDR in Streven en geeft regelmatig gastlessen en lezingen over het leven in de DDR.

