

27-03-26

Kleine Schatkamer

Friso de Zeeuw begon zijn collectie met een medaille van de DDR uit een souvenirwinkel, nu heeft hij een compleet museum



Friso de Zeeuw. © Foto Fabian Hoesman

***AlleTijd* gaat op zoek naar kleine, minder bekende parels van musea. Ze worden gerund door vrijwilligers, hebben beperkte openingstijden en je verlaat ze met het gevoel echt iets bijzonders te hebben meegemaakt. Deze week: het DDR Museum in Monnickendam.**

Door Nemo Schillemans

Een uit de hand gelopen verzameling. Zo zou je het DDR Museum in Monnickendam wel kunnen noemen. Staatsmedailles, fototoestellen en huishoudelijke producten. Het is slechts een greep uit de verzameling van achthonderd voorwerpen met betrekking tot Oost-Europa

onder de DDR. Als geschiedenisfanaat kan je je geluk niet op, denkt de 74-jarige oprichter en stichtingsvoorzitter Friso de Zeeuw.

De Zeeuws fascinatie voor de DDR kent zijn oorsprong in 1985. Tijdens een werkbezoek aan de Duitse hoofdstad, maakte hij een dagtrip naar Oost-Berlijn. „Toen is er bij mij een vonk overgeslagen. Ik wilde meer kennis van deze totaál andere wereld. De wereld die aan de ene kant zo dichtbij is, maar aan de andere kant zo anders is dan die van ons. Een totaal ander systeem en een andere samenleving.”



Bij de verzameling horen veel producten die men in het 'gewone' leven gebruikte, zoals dit bierglas. © Foto Fabian Hoesman

In West-Berlijn kocht De Zeeuw bij een souvenirwinkeltje 'een fraaie eremedaille' met een staatswapen van de DDR. Het bleek het begin van een gigantische verzameling. „Deze werd in de loop der jaren zo omvangrijk, dat mijn echtgenote en ik dachten: of we moeten stoppen, of we moeten hier iets van een museum van maken. Dat laatste hebben we gedaan.”

De Zeeuw verzamelt er nog altijd op los, al wordt het steeds lastiger om nieuwe objecten te vinden. „Soms zijn er wel mensen wiens ouders zijn overleden die zeggen: kom kijken, misschien zit er wat voor jullie bij.” Zo vond de verzamelaar laatst een fotoboek van plaatjes van een reis van partijbons met een DDR-cruiseschip naar Cuba. „Dat is een heel bijzondere toevoeging.”

Het museum is alleen op afspraak te bezoeken, en de entreeprijs is 5 euro. Informatie is te vinden op de website www.ddr-museum.nl.

De Zeeuw hoopt dat bezoekers een beter beeld krijgen van hoe mensen zich door een dictatuur weten te slaan. „Veel dingen waren redelijk absurd. Maar de meeste mensen hebben er wel gelukkig geleefd, op hun eigen manier, door het regime zoveel mogelijk te vermijden. Die nuance moet je wel brengen.”



*Links een miniatuurversie van een Trabant, een iconische Oost-Duitse volksauto.
© Foto Fabian Hoesman*



*Spelletjes en andere voorwerpen waarmee kinderen zich bezighielden in het Sovjettijdperk.
© Foto Fabian Hoesman*